

Rogberga
Hembygdsförening



Årsberättelse 2017

ÅRSMÖTE i skolans matsal 2017 04 05

Vid föreningens årsmöte hade en glädjande stor skara medlemmar samlats i skolans matsal. Ordförande Göran Gundenäs öppnade mötet med välkomnande och övergick sedan till parentation över 4 medlemmar. Kören sjöng ”Jag skall gå genom tysta skyar..”.

Vid årsmötets öppnande valdes Rune Elofsson till mötesordförande och Ingemar Ström till sekreterare. Valberedningen, Annie J, Birgitta M och Monica S, hade gjort ett utmärkt arbete varför mötets agenda genomfördes utan svårigheter eller dröjsmål.



Ett förstklassigt jobb av valberedningen även detta år! Tack!

Till ordförande omvaldes Göran Gundenäs som vid sin sida har 8 styrelsemedlemmar med 5 suppleanter. Sekreterare är Tage Sundquist, kassör Bertil Andersson. Efter årsmötet och föredraget samlades de nyvalda till konstituerande sammaträde inför nya verksamhetsåret 2017.

Som underhållare hade föreningen kallat skepparen och historikern Janne Moberg som med inlevelse och kunskap berättade om hur sjöfarten på Vättern fungerade i forna dagar och idag. Många intressanta bilder mixades med Jannes berättelse ur hans eget liv som befälhavare på olika fartyg.



Janne avtackades efter ett innehållsrikt och intressant föredrag. Igenkännande leenden kunde anas i publiken när Motala Express och Stjärnorps sågs på bilderna, men även Hebe-båtarna framkallade minnen från resor man gjort tidigare i livet. Magnus överräckte tackblomster.

I samband med årsmötet deklarerade Gert-Ove Ekeröth att han önskar lämna sin plats i föreningens styrelse. Han efterträds av Johnny Samuelsson, ett nytt ansikte i våra styrelsekreter. Stort tack till Gert-Ove, som gärna kommer till föreningens hjälp även framledes när tillfälle ges. Johnny önskas en meningsfull och intressant uppgift i den positiva och kreativa grupp som svarar för föreningens framtida verksamhet.



ÅRSBERÄTTELSE FÖR ROGBERGA HEMBYGDSSFÖRENING

Verksamhetsåret 2017

Föreningen har 355 medlemmar

Styrelse under år 2017:

Ordförande: *Göran Gundenäs* , vice ordf.: *Magnus Carlsson*

kassör: *Bertil Andersson*, sekreterare: *Tage Sundqvist*

Styrelseledamöter: *Kerstin Alfredsson, Gunnel Kannerling, Britt-Marie Klang, Cecilia Davidsson, Birgitta Karlson*

Styrelsesuppleanter: *Jan-Eric Wilsson, Kerstin Sjöstrand, Ing-Britt Evenholm, Marianne Ek och Johny Samuelsson*

Revisorer: *Jan-Åke Cederlöf* och *Jan Romerdal*

Revisorsuppleanter: *Ulla-Britt Wacht* och *Göran Mattsson*

Valberedning: *Annie Johansson*, (sammankallande), *Birgitta Malm, och Monica Stahl*

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under 2017.

Ekonomisk ställning 2017 12 31:

Innestående Swedbank	370 388
----------------------	---------

Plusgiro	59 140
----------	--------

Kassa	2 663
-------	-------

<u>Summa</u>	<u>432 191</u>
--------------	----------------

<u>Årets resultat</u>	<u>33 874</u>
-----------------------	---------------

Rogberga Hembygdsförening i Tenhult.

Av Tage Sundquist

Många undrar kanske varför hembygdsföreningen har namnet Rogberga Hembygdsförening och inte Tenhults Hembygdsförening.

Av tradition gavs hembygdsföreningarna namn efter den socken som de var verksamma i, och i Tenhult blev det Rogberga.



Sockenindelningen var ursprungligen en kyrklig administrativ indelning där gårdar inom ett visst område utgjorde en kyrksocken. Kyrkan låg oftast mitt i socknen, eller kanske var det snarare så att folket gick till närmaste kyrka, och därmed bildades en naturlig gräns för socknen.

Rogberga kyrka kan man idag tycka ligga lite vid sidan om. Största delen av sockenborna bor ju i Tenhults samhälle. För 200 år sedan såg det däremot helt annorlunda ut. Sockenens bestod av ett antal byar och gårdar utspridda runt om kyrkbyn i Rogberga. I söder hade vi t.ex. Fagerslätt, Grenåsa och Mjälaryd . I norr låg Yxenhaga (Öxnehaga) och Tormenås som sedan i början av 1900-talet överfördes till Huskvarna. Österut låg t.ex. Klevarp och Häljaryd, och längst bort i sydost låg Tenhult. Med detta perspektiv kan man nog säga att kyrkan låg mitt i socknen.



På 1850-talet hände något som ritade om Sverigekartan. Järnvägsnätet började planeras. Nils Ericsson hade fått i uppdrag att göra ett förslag över hur järnvägarna skulle byggas.

Det blev snart klart att järnvägen skulle passera genom Rogberga socken. Det blev den sträckning som järnvägen har än idag. Ett skäl till att stationen hamnade just där den ligger, var nog att där på den tiden var en stor grusås som man kunde använda till järnvägsbygget. Man ser de branta slänterna runt stationsområdet.

Marken där stationen skulle byggas tillhörde Tenhults herrgård, och Nils Ericsson skrev stationsnamnet Tenhult på sin karta. Därmed var Tenhult placerat på Sverigekartan. Hade han däremot placerat stationen några hundra meter norrut, så hade den nog fått heta Häljaryd, och därmed hade nog även samhället kommit att kallas Häljaryd. Runt stationen växte snart upp ett samhälle och socknens befolkning hade snart fått en förskjutning österut. Kyrkan låg inte längre mitt i socknen, om man räknar till var invånarna bor.

Det blev till och med så att Tenhult samhälle hamnade i två socknar. Östra delarna av samhället växte in i Öggestorps socken. På sin karta hade Nils Ericsson även ritat in en annan järnväg som kom uppifrån Östergötland och skulle ha en knutpunkt just i Tenhult. Den banan föll bort för ett annat förslag, och anslutningen hamnade i Nässjö i stället. Man kan undra hur Tenhult skulle sett ut om knutpunkten blivit här?

2017 05 27 Traktor-och veteranrally



Den här dagen samlades en rad intressanta fordon på vår gård samt, därtill, en hel del högst intresserade och kunniga åskådare med åsikter om ekipagen och om, troligtvis, mycket annat!

Gökotta i L:a Västansjö, 2017 05 28



Det blev en GÖK-otta i år! Tänk att alla de 35 som kommit ut till L:a Västansjö denna morgon fick höra fågeln ho i naturen!

Välkommandet till Kerstin kunde inte vara bättre, och Marianne's tipspromenad roade alla, även om inte alla svaren blev de rätta. Kanske var det den fina göken i keramik (Boine Eek) som fick *Cuculus canorus* att lagom provocerad hojta till där borta i gränslandet till vackra Rogbergasjön. Tack Kerstin för att du år efter år upplåter ditt paradiset för oss alla livsnjutare och fågelskådare!

2017 06 06 NATIONALDAGSFIRANDE...



...och som vanligt startade firandet uppe vid Västerhäll varefter kortegen med flaggor i täten och hornmusik som sig bör tog sig ner till Mickels torg. Kända radiorösten, Maria Rymell, högtidstalade:

"Men ,ibland måste vi lyfta blicken lite och se det vi har. Och vara tacksamma för det. Det är faktiskt inte länge sedan det var svält i Sverige. 1917, för exakt 100 år sedan, rådde svält och bröd-uppror, inte minst i min egen uppväxtstad Västervik. 1917...då var min farmor knappt 20 år....Det ger lite perspektiv, bara två generationer bort. Det var väl därför hon aldrig, aldrig slängde något i onödan. Och hade hon levt idag hade hon skrockat lite och sagt ojoj...vad bra du har det Maria, med hus, bil, bra jobb och en så fin familj...glöm inte det! Och det är mitt budskap idag....låt inte klagandet ta över, bli inte en gnällspik! Glöm inte allt som är bra. Och då, kan jag lova, finns det många anledningar att fira idag!"

(Foto: Patrik Svedberg)



MIDSOMMARFIRANDE 2017 06 24

MIDSOMMARAFTON
 firas enligt tradition på
Hembygdsgården kl. 13.30.
 Midsommarstången bärs fram och
 reses till dragspelsmusik
 Folkdanslaget dansar och leder lekar runt
 midsommarstången. Lotteriförsäljning med
 hembakade vinster. Medtag gärna eget fika.
 Hantverkarna öppnar sin utställning och servering.

Kl. 16.30 fortsätter vi firandet i **Rogberga Kyrka**
 där Emy och Alva Stahl bjuder på
 midsommarmusik: "Har du visor min vän"

VÄLKOMNA!
 Rogberga Hembygdsförening

JÖNKÖPINGS
 KOMMUN



Bild: Tage Sundquist



Midsommar,
den högtid som
varje år ger den
härliga känslan
av lek och støj,
grönska och sol,
musik och sång,
lövad vagn,
midsommar-
stång, dans och
samvaro med
unga och äldre,
i **glädje!**



I ladan kunde man, efter midsommarfirandet, se ett brett utbud av konsthantverk där exklusiva varor fanns till försäljning. Trä- och silverslöjd, stickat och virkat, glaskonst, barnekipering och salvor! 8 utställare var representerade; Rune Andersson, Rigmor Bäck, Gudrun Johansson, Marie Hertzberg, Anna-Karin Johansson, Kikki Larsson, Ingela Nilsson, Berno Hulth och Margret Hannesdottir Borg.





Glaskonst.....



salvor.....



silverslöjd.....



trasmattor.....



stickat.....



och tovat.....

För festfixarna fanns Gudruns delikata ostkakor att köpa. Mums!





Så, en tidig julidag, ger solen av sina skönaste och värmande strålar lusten att sitta ute i det gröna och fika! Det doftar kaffe från köket där Marie Hertzberg och Berno Hult serverar, och Gunilla Sörensen, Jönköping, bär ut brickan fylld av godsaker! "Det blev inte våfflor idag, men det här ser bra ut". Hembygdsgården är en populär plats för en rofylld pratstund med kaffe och dopp!



Maries fina initiativ att visa artiklar från föreningen som är till salu gav en del nöjda kunder på bl.a. den fina Rogbergaboken.

Vid månadskiftet juli/augusti.....

...tog Hembygdsgården själva över serveringen av kaffe med våfflor eller hembakade kakor och bullar.





Ordförande Göran Gundenäs fick omgående ett förtroendeuppdrag; att grädda våfflor till alla besökare denna sköna dag. Nöjda gäster från Lindgården, Jönköping, satt länge och njöt av dragspelsmusik från scenen.





2017 08 FRILUFTSGUDSTJÄNST

...samlade, som vanligt, många människor till naturens templet under bar himmel, och för 8:e gången predikade Mats Karlsson från Allianskyrkan. Den första gången han deltog i denna gudstjänst blev hans premiärpredikan på våra tenhultska breddgrader! Så passande! Att han nu valt att flytta bort från Tenhult beklagas. Föreningen tackar för gott samarbete!



Gudstjänsten leddes av Marie-Louise Hagberg efter det att Göran Gundenäs hälsat besökarna till gården välkomna. Ett sedvanligt inslag, som glatt många besökare till denna gudstjänst, medverkan av Hembygdskören, gick detta år tyvärr inte att realisera.



2017 08 11 + 13 Teatergruppen på Scenen

***”MELLAN LARS-MÄSS OCH
MICKELS-MÄSS”***

Manus och regi: Emy Stahl



Gert-Ove Ekeroth



Maja Wigert, Caesar Augustsson



Lisa Wigert



My Backlund, Eva Pettersson Görös



Birgitta Gundenäs, Roland Gunnarsson, Per Carlgren, Göran Gundenäs och Bo Essvik



Uppskattningsvis 300 personer såg och hörde de så väl gestaltade rollerna i teateruppsättningen. Skådespelare och statister gjorde ett mycket uppskattat jobb! Publiken applåderade hjärtligt!





Vid föreställningarna på såväl fredagen som söndagen kom storpublik för att se och höra den fängslande storyn om husbonden och drängen. Det lyckliga slutet på historien glädde alla och barnens medverkan på scen tillsammans med verkliga veteraner gav en härlig teaterupplevelse! Än en gång har Emy lyckats få Hembygdsgården att bli en kulturell träffpunkt i vårt samhälle!

Loppis med hyllorna fyllda med diverse ting....





...och med kunder, kanske inte i ringlande köer, men, ändå, med lust att finna det där man alltid ville hitta nå'n gång!

Tack alla ni som generöst låtit vår förening överta era "dyrgripar" för vidare försäljning! Utan er vore loppis omöjligt att genomföra!

Städdagar efter ett händelserikt och glädjefyllt år

Vår som höst kallar stugfogden sina arbetsvilliga föreningsmedlemmar till viktiga arbetsuppgifter för att vår fina gård skall få behålla sin charm, sina funktioner och sin välkomnande existens. Inom- och utomhus görs nödvändiga åtgärder, det skuras och fejas, det målas och snickras, och alla lås och galler skall på plats för att i möjligaste mån utestänga



ovälkomna besökare.



TACK-FEST” i Tillandzgården 2017 09 19

När Göran Gundenäs hälsat alla föreningsmedlemmar välkomna, de som vid olika tillfällen och i varierande göromål bidragit till den framgång årets verksamhet inneburit, överraskade gruppen JAJV med att tillkännage att festen var inställd!

Gruppens medverkan vid denna festkväll resulterade inte bara i härlig sång, dans och musik, utan även ett inlevelsefullt engagemang av tre ”frivilliga” medlemmar som visade upp imponerande talanger när det gäller rörelser till discotoner!



Ett imponerande rörelsemönster till taktfast musik, därtill en total lydnad under regissörens fasta och krävande instruktioner! Dolda talanger!



Läckerheterna som bjöds denna afton var härlig smörgåstårta och som dessert till kaffet äppelkaka med vaniljsås. "Hembakat" i all sin glans och allt smakade utmärkt! Tack alla ni som ligger bakom jobb i kök och vid serveringsbord! Uppskattningen är stor!



**Gruppen JAJV består av
Alva Stahl, "tystlätne"
Jonathan Heinhagen,
Ellen Bertilsson och
Matilda Dagman**



Glada miner och trivsamt samvaro efter god mat och dryck! Bertils redovisning av preliminära resultat efter sommaren gladda alla! Att medlemmarnas medverkan i alla uppgifter "lönar sig" för föreningen är bevisat! Ordförande Göran Gundenäs` och vår förenings styrelses TACK till alla är högst befogat!

HÖSTFEST 2017 10 17



Denna kväll i skolans matsal får vi följa med
på en musikalisk resa med material ur

Kristina från Duvemåla

och de som framför sångerna är

Bo och Tina Frid



Salen var fylld med förväntansfulla medlemmar och förväntningarna infriades med råge! Först underhöll Lars Torkelsson på känt manér, sen tog Curt Lindholm över ackompanjemanget vid klaviaturen på ett lika strålande sätt! De två huvudaktörerna, Tina och Bo, visade fin inlevelse i de kända och omtyckta sångerna som stundtals inbjöd till tysta ”nynnanden” i publiken; ”*O, Kristina, guld det blev till sand*”. Vilken skatt de gav oss, Björn och Benny, när denna musikal kom till!

JULMARKNAD vid Ingaryd 2017 11 26 ...

... i år med sång av Kyrkans Barnkör och med möjlighet för barn att skriva önskelista som lämnas till Tomtemor. En godispåse till varje barn är uppskattat liksom Scouternas grillkorv och chokladvinster. I stora tältet kan mycket köpas, julpaket, härliga kakor och gott bröd, ja, mycket som hör den förestående julen till. I kyrkans bod kan man, med lite tur, få vinst. Inne i salarna finns loppis och det doftar ljuvligt från kaffekannorna och kakfaten, tända ljus ger mysig miljö.



Trots "dåligt" marknadsväder kändes det som rekordpublik; fullt hus inne med fika och loppis och önskelistor och fullt med folk ute på gården när Kyrkans Barnkör sjöng och lotter, bröd, kakor, korv och glögg gick åt i rask takt! En Julskinka fann sin ägare och tipset från Kama uppskattades av många. Va' bryr man sig om lite regn en sån här dag!

2018 01 16 GRÖTFEST i skolans matsal.... med 125 anmälda gäster som inte bara avnjöt härlig risgrynsgröt med macka utan också trivdes med föredragshållare Lennart Lindberg och hans återblickar i ett underhållande kåseri. Igenkännande leenden i publiken? Ja, många! TACK till "Köket" och alla de andra involverade vid bl.a. lotterierna, som även denna gång såldes slut.



Årsberättelsen skriven, sammanställd och redigerad av Ingemar Ström som även svarar för foton . Sakkunnig medhjälpare Tage Sundquist som också bidragit med foton.